

JOSE LUIS EN SILVIA CINALLI



Illustraties Daniela Tourm

Verhalen

die geen verhalen zijn

Het verbeteren van je eigenwaarde,
versterken van je carácter. En het
stimuleert om in dialoog te gaan als familie.

Cinalli, José Luis

Cuentos que no son cuentos : mejora la autoestima, fortalece el carácter y promueve el diálogo en familia /

José Luis Cinalli y Silvia de Cinalli. 3ra ed. - Chaco: el autor, 2012.

52p.; 21x20 cm.

ISBN 978-987-05-9474-1

1. Educación Sexual. I. Cinalli, Silvia de II. Título

CDD 613.907

Autores

José Luis y Silvia Cinalli

Ilustraciones

Daniela Tourn

Compaginación

Denis López

Corrección

Esperanza Robeff de Sabadini

Av. Castelli 314 - Resistencia

C.P. 3500 - Chaco - Argentina

Tel/Fax: 0054 (0362) 443 8000

E-mail: consultas@placeresperfectos.com.ar

Sitio Web: www.placeresperfectos.com.ar

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Reservados todos los derechos. Argentina.

ISBN 978-987-05-9474-1

Inhoud

Gods kado	5
krabben op het strand	13
Een liefdes verhaal	20
Knippen, plakken en herrinner me	27
Een speciale dag	34
Neef jannes	42



Gods Kado

5



Er was eens een hele liefdevolle oma, die iedereen kenden als oma. Zij was heel heel goedig en woonde in een groot en mooi huis.



Elke middag na het terug komen van school gingen ze hun oma bezoeken.



Ze vonden het geweldig om bij de oma langs te gaan. Zij had namelijk altijd van die hele mooie verrassingen. Die middag had ze koekjes gebakken in vormen van ringen, dieren, sterren en nog vele andere figuren, met zuiker en gesmolten chocola. Wat heerlijk zeg.



Elke middag vertelde oma hun enkele verhalen. Dit keer zocht ze in een groot boek de Bijbel want ze wilde iets heel belangrijks vertellen.



Wisten jullie dat God ons een heel special kado gegeven heeft. Hier verteld God ons dat Hij ons geschapen (gemaakt) heeft in de buik van onze moeder, Hij gaf ons een heel mooi kado, want je bent man of vrouw (Jonge of Meisje) zo heeft Hij het bedacht. Een van de zovele mooie kados die God ons gegeven heeft is dat we een jonge of een meisje zijn vertelde de oma.



Waarom maakte God jonges en meisjes? Vroeg Benjamin. God wilde graag dat jullie gelukkig zouden zijn zoals jullie geschapen (gemaakt) zijn vertelde de oma. Ik ben heel gelukkig dat ik een meisje ben vertelde Ariana. Vinden jullie dit een mooi kado? Wat denken jullie ervan als we God dank je wel zeggen voor wie we zijn jonge of meisje zij de oma. Lijkt ons een heel goed plan antwoorden de kinderen.



Terwijl ze thuis speelden zij Mariska: Rene ik vindt het echt gaaf het kado dat God ons heeft gegeven. Omdat ik een meisje ben kan ik make up gebruiken, rokjes gebruiken en op 1 dag moeder zijn. Ik ben ook tevreden met het kado van God. Omdat ik een jonge ben win ik het van je met het rennen antwoorde Benjamin om haar te plagen.



Toen besloten de kinderen te bidden: God dank U wel voor het mooie kado die we gekregen hebben van U. Dank U wel voor dat U mij geschapen (gemaakt) heeft. Dank U dat U aan ons dacht terwijl wij nog in de buik van onze moeder waren. Amen. En uiteindelijk is dit het einde van het verhaal.

Krabben Op Het Strand

13



Het was een geweldige dag op het strand. De zon en de golven alles was zo geweldig mooi. Rene, Mariska ik heb een heel mooi verhaal om jullie te vertellen! riep de oma vanuit haar hangmat. De kinderen vonden de verhalen van hun oma prachtig. Dus besloten ze niet meer te spelen met de krabben en snel gingen ze dichtbij hun oma zitten om naar haar verhaal te luisteren.



De oma begon zo het verhaal. Er was eens een krab die al heel oud was, bijna net zo oud als zij, die op een zekere dag alle krabben bij elkaar riep. Toen ze er allemaal waren begon de oude krab hen te zeggen.



De hele wereld lacht ons uit omdat wij naar achter toe lopen en nemen ons als voorbeeld van het slechte. Wat lijkt het jullie als de moeder krab de kleinen leert om naar voren te lopen zei de oude krab. Allen waren het eens en vanaf die dag...



begonnen de moeders hen te leren met liefde de pootjes van hun krabben op een andere manier te bewegen, eerst één naar voren en dan pas de andere. De kleintjes probeerden datgene te doen wat de oude krab hen wilde leren maar het leek hen zo enorm moeilijk.



Op één zekere dag vroeg zich een hele slimme intelligente krab zich af:
Waarom laten ze ons niet naar voren toe lopen, terwijl alle krabben naar



Aangezien alle krabben niet naar voren toe wilden lopen, kwamen alle krabben weer bijéén. Het idee om naar voren toe te lopen werkt gewoon niet zei de oude krab. De oude krab voegde eraan toe het werk niet want wij kunnen niet iets verlangen van een ander wat wij zelf niet kunnen doen.



Zoals het verhaal zegt is dit de reden waarom alle krabben nog steeds naar achter toe blijven lopen. De les die we van dit mooie verhaal kunnen leren is dat de rest meer aandacht schenkt aan wat we doen dan aan wat we zeggen. En dit is het einde van dit verhaal wat geen verhaal is.

Een Liefdes Verhaal



Volgende week dinsdag is het mamas verjaardag. Wat kan ik haar kado geven? Wat kan ik maken of doen want we hebben geen geld? dacht Mariska. Plotseling kwam het idee om met haar oma erover te praten.



Oma ik wil ma een kado geven voor haar verjaardag, maar heb geen geld om haar een kado te kopen zei Mariska. Terwijl de oma nadacht in hoe-zij haar kon helpen, begon Mariska te huilen van verdriet.



Haar oma zei. Wees niet verdrietig Mariska huil niet. Laat me je een verhaal vertellen over een grote liefde. Misschien helpt dit ons om een oplossing te vinden: Vele jaren terug...



Een heel klein meisje maakte een kado voor haar vader. Het was een grote gele doos. Haar vader bij het zien van de doos werd heel blij.



Maar toen hij de doos opende kwam hij er achter dat de doos leeg was. Toen schreeuwde hij kwaad. Weet je niet wanneer je een kado geeft dat er iets in moet zitten?



Oooooh Papa de doos is niet leeg, is echt niet leeg, ik blies enorm veel kusjes in de doos. Ze zijn allemaal voor jou, papa! Zei de kleine huilend.



De vader besepte zijn grote fout, en vroeg haar hem te vergeven en omhelzde haar liefdevol en krachtig en bedankte haar voor alle kusjes die zij hem kado gegeven had.



Het verhaal vertelt ons dat deze man (vader) zijn hele leven lang deze doos bewaart heeft naast zijn bed. Elke keer wanneer hij zich verdrietig voelde opende hij de doos en haalde er vele kusjes uit van zijn kleine dochter en dat maakte hem erg gelukkig.



Wat een mooi verhaal oma, zei Mariska met een grote glimlach. Als je het idee mooi en goed vindt brei ik een tasje met gele wol en jij vult het met heel veel kusjes en bloemblaadjes van rozen die jij en ik zamen gaan zoeken in de tuin. Je moeder zal dat zeker heel erg mooi en fijn vinden. En zo eindigt ook weer dit verhaal wat geen verhaal is.

Knippen Plakken En Herrinerme

27



Elke vrijdag gingen Mariska en Rene naar hun oma om een snack te eten met hun oma. Dit keer wachtte hun oma hen op met heel wat anders. De tafel was helemaal bedekt vol met verschillende tijdschriften en de oma was volop aan het figuurtjes knippen.



Hun oma nodigde hen uit om de geknipte figuurtjes plaatjes voorzichtig op een stuk papier te plakken. Mariska en Rene snaptten niet waarom hun oma dit van hen vroeg maar was heel plezierig. Bovendien wachtte hen een heerlijk ijsje als het snel deden. Dat had hen hun oma beloofd.



Vandaag mijn lieve kleinkinderen wil ik Julie iets leren wat heel leerzaam en bruikbaar is als jullie aandachtig luisteren legde de oma uit met een liefdevolle stem, en ging ze verder:



Het eerst wat we gaan doen is dat elk plaatje van een meisje een bikini aan heeft en het plaatje van een jonge een zwembroek aan heeft. Durven Julie dit te doen? Vroeg de oma en ze namen elk een kleurpotlood. Beide kinderen begonnen te kleuren.



Denk eraan dat de delen van het lichaam die julie aangeven prive (persoonlijk) zijn. Zelfs wanneer we naar het strand gaan dekken we deze lichaams delen. Niemand mag daar aankomen, aanraken of onze intieme lichaams delen zien.



Mariska en Rene dachten na over de menzen die ze zagen op het strand. Ze zagen dat iedereen die op het strand liep zijn intieme lichaams delen bedekt had zodat niemand het kon zien.



Plotseling terwijl ze aan het nadenken waren, riep hen oma om hen een heerlijk ijsje te geven. Wat een geode oma hebben we die ons heel veel belangrijke dingen leert en veel van ons houdt zeiden de kinderen. En hier eindigt het verhaal wat geen verhaal is.

Een Speciale Dag



Die morgen waren Rene en Mariska wakker in het huis van hun oma. Is het vandaag een feestdag? Vroeg Rene, want het was altijd fijn en gezellig om naar omas huis te gaan. Ja riep de oma en na het ontbijt vertel ik jullie nog één heel mooi fantastisch verhaal.



Terwijl de oma de panekoeken met stroop klaar maakte, dronken Rene en Mariska een kopje chocolade melk met een paraplutje van zuiker in allerlei kleuren. Het was zo enorm lekker dat ze vergaten dat de oma nog een heel mooi verhaal voor hen had.



Toen ze klaar waren met het ontbijt kwam hun oma met een heel mooi bericht. Herrinneren jullie je nog dat jullie moeder een hele grote buik had? Vandaag wordt jullie broertje geboren vertelde de oma. Jpiiii we zullen twee jongens zijn zei Rene terwijl die speelde met de knopen van de oma.



We zullen twee jongens zijn en we zullen het tegen haar winnen jajjjajaja zei Rene. Oma ik zou graag en zusje willen hebben zei Mariska en tegelijk vroeg ze: Moeten ze mamas buik open snijden zodat de baby eruit gehaald kan worden?



Mmm Dat weten we nog niet alleen soms gebeurt dat antwoorde de oma.Hoe wordt dan de baby geboren? Vroeg weer Mariska. De oma liet hen een boek zien en legde hen uit hoe een baby geboren wordt.



De meeste babys komen ter wereld door een normale geboorte. Dat is wanneer de baby door de vagina eruit komt legde oma uit. Is dat zoals wanneer je poept? Vroeg Rene. Nee dat is heel anders. Alleen vrouwen (meisjes) hebben een vagina en daardoor komt de baby antwoorde de oma.



Doet dat veel pijn? Vroeg Mariska? De oma nam een elastiekje en vertelde. Zien jullie hoe dit elastiekje zich uitrekt? Wel zo is ook de vagina die zich kan uitrekken zodat de baby erdoorheen kan en geboren kan worden. Het doet even pijn maar wanneer de moeder de baby ziet wordt ze zo blij dat ze de pijn alweer vergeten is.



Juist op dat moment kwamen de ouders met de baby. Mariska rende naar hen toe en zei. Ik weet hoe de babys geboren worden en wil graag dat de volgende een meisje is. Allen begonnen te lachen, blij en gelukkig om het zontje wat geboren was en om wat Mariska gevraagd had. En zo eindigt ook dit verhaal wat geen verhaal is.

TE QUEREMOS MUCHO
ABU!

Neef Reinder

Uiteindelijk kwam de dag dat allen bij elkaar kwamen om de 80ste verjaardag van hun oma te vieren. Er waren enorm veel mensen, want allen hielden van de oma.



Het was een groot feest. Er was heerlijk eten en enorm veel kados. Er waren ook enorm veel kinderen. Het was enorm gaaf ja supper gaaf.



De kinderen renden door het hele huis en speelden verstoptertje. Het was super gaaf want er waren heel veel plekken om je te kunnen verstoppen en moeilijke plekje's om gevonden te worden.



En neef, die Reindert heette verstopte zich in de slaapkamer van de oma en zei tegen Rene en Mariska dat ze zich samen met hem moesten gaan verstoppen. Dat vonden ze een prachtig idee.



Toen ze alleen waren met de neef Reinder zei hij dat ze iets zouden spelen. Ze mochten aan niemand vertellen wat ze zouden spelen of wat er gedaan zou worden want het was een geheim die niemand mocht weten.



Toen liet Reinder zijn broek naar beneden zakken en liet hen zijn prive lichaams delen zien. Rene en Mariska vonden dit niet prettig en vonden het niet goed dat neef Reinder dit deed en ze keken met een zuur gezicht. Mariska was geschrokken en rende snel naar de oma toe om het haar te vertellen.



Mariska herinnerde zich terwijl ze rende aan het advies raad die hun oma hen gegeven had over geheimen. Dit soort geheimen zijn niet goed en je moet je intieme lichaams delen goed verzorgen en aan niemand laten zien die zijn van jou alleen prive.



Toen oma naar de slaapkamer kwam en neef Reinder zag die ze niet kende, want hij was niet van de familie. Voordat de oma iets kon zeggen zei Reinder meteen dat hij niets gedaan had en dat de kinderen niet de waarheid vertelden dat ze liegden. De kinderen liegden niet maar vertelden de waarheid. De oma geloofde hen zonder twijfel en twijfelde niet aan wat ze haar vertelden.



Meteen riep oma de politie zodat Reinder de kinderen niet meer kon lastig vallen van de buurt, maar ook zodat Reinder het nooit meer zou doen.



Toen hun ouders de slaapkamer binnen kwamen lopen van Rene en Mariska gaven ze even de baby aan de oma en om helzden sterk hun kinderen. Wer vinden het heel dapper dat jullie meteen de hulp van oma ingeroepen hebben zei de moeder geemocioneerd. Jullie hebben het heel goed aangepakt goed gedaan.



En voordat de kaarsjes uitgeblazen werden zongen ze voor hun oma lang zal z eleven in de gloria. Rene en Mariska omhelzden hun oma heel sterk en bedankten haar. Want alles wat ze van de oma geleerd hadden had un enorm veel geholpen om zichzelf te verdedigen, beschermen van die slechte neef. Die dag waren allen heel blij en vierden zamen de verjaardag van hun oma. En ook nu weer eindigt het verhaal wat geen verhaal is.

Cuentos que no son cuentos

Este libro tiene como objetivo ayudar a padres en la formación del carácter y en la prevención de abuso sexual infantil de sus hijos. Investigaciones serias dicen que una adecuada educación sexual a temprana edad y una buena comunicación entre los padres y sus hijos, disminuye en un 80% la probabilidad de un abuso sexual. Por ello, ponemos a sus disposición este material. Esperamos que sea de su agrado y el de sus pequeños. Para más ayuda, consúltenos a www.placeresperfectos.com.ar



Silvia López Cinalli. Médica Sexóloga. Master en estudios teológicos interdisciplinarios. Postgrados de Sexología Clínica, Orientadora en Sexualidad Humana y especialista en Sexualidad y Discapacidad con aprobación del Centro de Estudios, Terapia e Investigación en Sexualidad y auspicio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSEES) y la WAS (Word Association of Sexology). Directora del Curso Intensivo de Educación Sexual con la aprobación del Ministerio de Educación. Escritora, terapeuta y consejera matrimonial.

José Luis Cinalli. Pastor de la "Iglesia de la Ciudad" de Resistencia. Abogado. Master en estudios teológicos interdisciplinarios. Fundador del Centro de Formación Misionero y Ministerial Argentino. Decano del IBIA (Instituto Bíblico Interdenominacional Argentino), avalado por la ASIT. Presidente de la "Fundación de la Ciudad". Profesor y escritor.

Ambos son oradores y conferencistas reconocidos internacionalmente. Entrenan a miles de personas cada año en diferentes países. Matrimonios, jóvenes, líderes y pastores han sido edificados, sanados y restaurados a través de sus vidas. Están abocados a la educación sexual y son directores del ministerio "Restauración Sexual". Han escrito numerosos libros relacionados con la temática de la sexualidad.

www.placeresperfectos.com.ar

restauración
sexual

